

Stap... in het nieuwe leven met God!



**Pak maar Gods hand en luister,
als jij denkt... dat niemand jou hoort.
Dan zal Hij spreken zelfs in het duister,
zélfs in jouw pijn... spreekt Hij een woord.
Een woord van liefde, een woord van troost,
een woord van trouw, speciaal... voor jou!
Pak maar Gods hand en luister,
Hij geeft jou vrede, sta in zijn kracht!
Luister niet naar satans gefluister
want zijn leugens.... hébben geen macht!**

**Stap... in het wónderlijke leven,
het nieuwe leven dat Gód je geeft!
Hij geeft jou zijn heilrijke zegen,
zijn rijkdom aan schatten...
omdat Hij leeft!
Dan mag jij het leven weer proeven,
moedig en krachtig zal je weer zijn!
Dan wordt wat onmogelijk is... mogelijk
en kun je strijdend overwinnen,
op ieder terrein!**

**Pak maar Gods hand... stap in zijn land
van liefde en eeuwige trouw.
Hij geeft zijn heerlijke Vreugdebode
die zijn liefde voor ieder ontvouwt.
Eindeloze legers, machtige engelen
juichen en dansen voor Hem!
Want Jezus het licht van de wereld
is gekomen en laat hóren zijn stem!
Gods prachtige plan wordt realiteit,
verlossing... voor heel de mensheid!**

Hanny Laurita 12-12-'13