

Ook al ken je Hem....



Als je wat verdrietig bent,
het even niet meer weet.
Al weet je dat je Hem goed kent
omdat je dagelijks met God leeft...
Dan tóch kan het zijn
dat je steken voelt van diepe pijn
want het is die vréde,
die blijdschap die er soms niet is.
Je voelt je dan zo eenzaam
en lijkt voor even,
omgeven door de duisternis...

“Heer, roep je, ik leef met U
en ik wíl op U vertrouwen!
Maar soms is die vrede
en blijdschap er niet meer.
Wilt U mij helpen, Heer
om weer op U te bouwen?”
“Mijn kind, zegt God
Ik hoor je, sta naast je
want Ik ben je Vader!
Alles weet Ik van jou
en je wéét... dat Ik van je hou!”

“Kom, leg je handen in die van Mij
en rúst maar... in mijn liefde!
Dan maak Ik jou volkomen vrij
van leugens in je denken...
Dan word je hart weer blij
want mijn vreúgde zal Ik schenken!
Want het is de boze die jou belet
om in mijn licht te leven.
Wandel in mijn waarheid
in de vrijheid die Ík je geef,
in mijn licht, mijn liefde... en leef!”

Hanny Laurita 24-04-'14