

Mijn Vader!



**Dank U... dat U mijn Váder bent,
dat U zielsveel van mij houdt
en mij zó goed kent!
Want als geen ander
bent U er altijd voor mij!
Jarenláng al zorgt U...
en maakt U mij blij!**

**U bent niet zómaar iemand,
maar mijn Vader, mijn God
waar ik van hou!
Die zegt: "Geef Mij je hand
dan leid Ik jou!"
Zó'n Vader bent U... elke dag,
waar ik altijd bij schuilen mag!**

**Dank U... dat U mijn Váder bent,
U die mij vormt en mij zo goed kent!
U die mij óptilt boven elk gevaar,
mij de juiste woorden zegt
want die zijn waar!
Wat bén ik bevoorrecht
dat U tot mij zegt... :**

**Dank je... dat jij mijn dóchter bent,
geliefd door Mij, bemind, gekend!
Mijn wonder, dát ben jij...
steeds meer, maak Ik jou vrij!
Steeds meer zal Ik je laten zien
hoe groot mijn liefde is voor jou
omdat Ik, jouw Vader... van je hou!**

Hanny Laurita 04-06-'14