

Mijn liefdevolle vriend!



**Als U mijn Trooster bent,
mijn echte, lieve vriend...**

**Als U mij élke dag,
steeds weer opnieuw,
zó liefdevol bedient...**

**En als uw hart
mijn hart aanraakt,
mijn hele wezen kent...**

**Dan ben ik diep,
diep dankbaar Heer,
dat U mijn Vader bent!**

**Als U die stroom van leven,
uw woorden aan mij geeft.**

**Dan weet ik,
niemand kan dit roven
omdat ik met U leef!**

**Heer, 't gaat mijn
verstand te boven
als ik uw woorden overdenk.**

**'k Zal ze in
mijn hart bewaren,
als een liefdevol geschenk...**

Als U tot mij zegt:

**“Mijn geliefd kind
die Ik áltijd heb bemind...**

**Ik zal jouw uitgang
en ingang bewaren,
voortdúrend leiden zal Ik jou.**

**Je zult weten en ervaren
dat Ik zielsveel van je hou!"**

**Dan ben ik díep,
díep dankbaar Heer,
voor uw eindeloze trouw!**

Hanny Laurita 01-11-'10