

**Maak vandaag een nieuw begin!**



**Misschien denk jij...  
er is geen hoop voor mij,  
mijn toekomst is vol zorgen.  
Er is geen leven na dit leven  
'k zie al op...  
tegen de dag van morgen.  
'k Leef in mijn eigen duisternis,  
waar is het geluk... dat ik zo mis?  
'k Heb zoveel verkeerd gedaan,  
verdien het niet... om te bestaan.**

**Maar Jezus roept ook jou in nood,  
jouw toekomst wil Hij zijn!  
Want Hij vergeeft en Hij verlost,  
bevrijd jou van je pijn!  
Ontdek vandaag wie Jezus is,  
ontdek zijn majesteit en macht  
want Hij is er, met zijn kracht!  
Maak vandaag een nieuw begin,  
dan trekt Hij jou met al zijn liefde...  
zijn levensruimte in!**

**Hanny Laurita 19-12'11**